

Het Tonneken

Muizelstraat 146

Herberg ca 1878

Uitbaters:

Felicien Christiaens x Eugenie Bruneel



Café Het Tonneken nu: middelste huisje met witte garagepoort . Café De Muizel stond waar nu de nieuwbouw staat - in het midden van de foto.

Waar vroeger de vellenwinkel was van Noël Manhaeve (Muizelstraat 148) én het huis ernaast, nummer 146, was tot ca 1900 één groot handelshuis. Tot 1850 woonde hier Amandus Delaere, de eigenaar, bakker en winkelier. In 1850 kwam het huis in handen van Joannes Wittebolle die het verpachtte aan Petrus Dhondt en Eugenie Bruneel. Reeds na een jaar stierf Petrus Dhondt en in 1852 hertrouwde zijn weduwe Eugenie Bruneel met Felicien Christiaens.

Felicien was bakker, Eugenie winkelierster en slechts korte tijd herbergierster want dat laatste was niet naar de zin van Virginie Vandeghinste, alias Vise Bruntjes. Vise was herbergierster in *café de Muizel* (Muizelstraat 144) - waar nu een nieuwbouw staat. Door haar eerste man (Joannes Wittebolle † 1876) was zij eigenares van Het Tonneken en zo was het snel gedaan met deze herberg.



Op deze foto is Café De Muizel al afgebroken.
(fotoarchief Daniel Manhaeve)